

*DEN LOKALE
DYKKERSPRØJTE*

**SALLINGSUND SPORTSDYKKERLKUB
28. ÅRGANG NR. 4 – 2004**

SSDK LOGO

(pga. tekniske problemer er forsiden væk)

Den lokale dykkersprøjte

Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring:

1. januar **1. april** **1. juli** **1. Oktober**

Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse:

1. december **1. marts** **1. juni** **1. September**

Sallingsund Sportsdykkerklub

Sallingsund Sportsdykkerklub er stiftet i Roslev den 1. oktober 1974, og er registreret under Dansk Sportsdykker Forbund som klub nr. 33 i kreds 1. Alle klubbens medlemmer er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund.

Bestyrelsen:	Formand:	Mick Hellegaard	Kontakt: Uddannelse
	Næstformand:	Nic A. Bitsch	Bladudvalget
	Kasserer:	Mitsie Kruse	Hegnet og fondsudvalg
	Sekretær:	Ejner Pedersen	Junior og turudvalg
	Bestyrelsesmedlem:	Morten Bache	Teknisk og UV-rugby

Suppleanter: 1. Michael B. Johansen 2. Tommy Krogh

Revisorer: 1. Svend Åge Jakobsen 2. Per H. Veile

Teknisk udvalg: Morten Bache
Bo Hansen
Gert Laursen

Blad udvalg: Bo Thomassen
Tommy Krogh
Nic A. Bitsch
Stof til bladet sendes til blad@sallingsundsportsdykkerklub.dk

Hegnet udvalg: Bent Kristensen
Per H. Veile
Svenning Sørensen

Tur udvalg: Ejner Pedersen
Morten Bache

Junior: Svend Åge Høj
Jan Opstrup

UV-rugby: Per H. Veile
Kim Jeppesen

Uddannelse: Mick Hellegaard
Finn Sørensen

Trykning sponsoreret af Skov A/S



Bestyrelsesmøde 24/8 2004.

- Post: Brev fra kommunen ang. tilskud.
Invitation til "Krabben's " 25 års jubilæum i Nykøbing M.
Indbydelse til vand brydning fra Aqualon, samt DM i uv foto fra forbundet.
- Økonomi: Intet at bemærke.
- Teknik: Der laves luftanalyse i den nærmeste fremtid.
Der er et vinter projekt med lænse systemer på begge både.
- Tur: Ejner snakker med Michael Bitsch om at skrive Sveriges referatet.
Mick arrangerer Norges tur fra fredag aften d. 19/11 til mandag d. 22/11.
Sidste tilmelding d. 15/10.
Ejner laver turplan.
- Hegnet: Der strammes op omkring afregning med Hegnet kassen.
Der er arrangeret bowling, fredag aften d. 29/10.
- Blad: Mitsie sætter en tak til motor sponsorer i bladet.
- Junior: Ejner kontakter Svend Åge ang. sæson start og junior stof til bladet.
- UV: Hundahl undersøger priser på nye uv hætter.
- Uddannelse: Vi laver intro aften sidst i januar. Cmas* uddannelse starter i februar – marts. Cmas** starter til september.
- Evt: Intet at bemærke
Næste møde Tirsdag d. 19/10-04 kl. 19.00.

Tillykke

Så er der igen blevet uddannet nye dykkere,
i Sallingsund Sports Dykker Klub.

Jeppes Sørensen	CMAS*
Søren Bidstrup	CMAS*

Vi ønsker TILLYKKE,
Og håber på mange gode dyk fremover.

Storken har været i Skive!

Der skal også lyde et stort tillykke til Michael Kaastrup og Morten Bache som begge er blevet fædre.

Tak til alle

Sallingsund Sports Dykker Klub, har investeret i NYT klubgrej.

Der er blevet indkøbt en NY gummibåd, som erstatning for den gamle gule. Til denne nye (grå) gummibåd, er der indkøbt en NY 30 hk. Yamaha motor. Til den ("gamle") røde gummibåd, er der indkøbt en NY 90 hk. Yamaha motor.

Indkøbene har kun været mulige, fordi SSDK har modtaget god økonomisk hjælp. EN STOR TAK TIL FØLGENDE:

Michael Kaastrup	Klubmedlem
Mick Hellegaard	Klubmedlem
Nic A. Bitsch	Klubmedlem
Svend Åge Høj	Klubmedlem
Frisør, Leon Bitsch	Annoncør i klubblad
Sparekassen Kronjylland	Annoncør i klubblad
Sparekassen Vestsalling	Støttebidrag
Trygfonden	Legat til hele den store motor

Nu kan vi TRYGT anvende vore ledsagerbåde.
Og regner selvfølgelig med, at VI ALLE PASSER PÅ GREJET.

Norge i november

Er du den lykkelige ejer af en tørdragt, et dykkercertifikat (min. CMAS**), samt en masse varmt tøj, så er her et godt tilbud.

Nogle få "dykker vikinger" i klubben, har planlagt en dykkeweekend til Kristianssand / Norge.

Der bliver indkvartering i Motel hytte på Dvergnæstangen camping, hvorfra dykningen foregår i klubbens medbragte gummibåd.

Afgang fredag d. 12 november (sen aften), og hjemkomst mandag d. 15 november, kl. sent.

Turen forventes at koste ca. kr. 1500.00 pr. dykker. Jo flere tilmeldte des billigere.

TILMELDING SENEST D. 20 OKTOBER (Depositum kr. 500.00)

Mick og Mitsie
97 59 16 49 / 25 22 82 00
mitsie@mail.dk

Nytårskur

Også i år vil der være mulighed for, at få en sidste tur i baljen på nytårsaftensdag. Det er tilfældigvis sådan at nytåret falder d. 31/12 i år, og derfor mødes vi sædvanen tro ved Glyngøre fyr, fredag formiddag kl. 11,00. Alle der ikke har vandskræk, eller er kuldskrære, opfordres til at møde op. Tørdragt, våddragt(brrrr), nathue eller nudistmodel, kan accepteres som dykkerantræk denne dag. Vi afslutter efter dykket med en skål for; fædreland, kongehus, rejepillerne og det færøske folk. Derefter er der kun tilbage at sige:

GODT NYTÅR- GUD BEVARE DANMARK

Sverigestur

For første gang i min lange karriere som dykker tog jeg torsdag den 29. juli 2004 af sted med kursen mod Sverige sammen med ca. 13 andre (Ejner,

Morten, Nic, Bo H, Bo T, Søren S, Michael K, André, John B, Claus B, Sv. Aa. H, Mitsie og Mick.) heldige dykkere fra klubben. Først mødtes vi hos Ejner i Skive, hvor vi fik smidt alt vores grej i to kassevogne, og hvor vi traditionen tro lige fik en enkelt lunken håndbajer til at starte turen på.

Herefter gik det over stok og sten mod Skagen, hvor vi skulle gå om borg på Skawdyk's kutter, Oberon, som var bemanded med et par kompetente Skawdykkere (rart at vide, at nogle havde styr på noget). Efter et par uger med god gammeldags dansk skod-sommervej, var jeg forberedt på det værste. Jeg havde fået købt søsyge tabletter i stor stil og stjålet et par hundrede brækposer – så jeg følte selv, at jeg var forberedt på det værste. De andre havde jo fortalt om, hvor slemt det havde været de sidste par år. Her havde der vist været bølger på mindst 10-15 meter (hvis de ikke var endnu større).

Men sådan skulle det slet ikke vise sig at blive. Sommeren var nemlig kommet til både Danmark og Sverige, og med det perfekte sommervej og næsten ingen blæst, sejlede vi ud af havnen i Skagen. Pladsen på selve kutteren viste sig at være meget trang. Man skal i hvert fald ikke lide af klaustrofobi eller have luksusfølelse af nogen art. Men det gik, da et par stykker valgte at sove på dækket og nogle andre på gulvet. Så jeg fik tildelt en "dobbelt-køje", hvilket var ensbetydende med, at man kunne vende sig ...

Efter at have set resten af kutteren – herunder det dejlige toilet, som var placeret i 45 graders varm dieselos blandet med en helvedes larm, var jeg parat til at gå til køjs. Den dybe skønheds søvn blev det ikke til, men jeg fik da vist lukket et øje en gang imellem.

Fredag

Efter en dejlig omgang morgenmad, hvor vi fik stillet den værste appetit, stod den kl. 10 allerede på det første dyk sammen med Bojonna. Der var tale om et vragedyk ved Valküra – vragedet af en gammel damp-slæbebåd, som gik ned i 1932. Turens bedste dyk efter min mening. Rimelig god sigt og man kunne bl.a. se den store lange drivaksel samt styrehus og et par af de store dampkedler. Vi var på 27 meter, hvor vandet var ca. 15 grader varmt.

Herefter stod den på afslapning, solbadning samt mad. Senere på eftermiddagen ankom vi til Guleskær, hvor jeg sammen med Bo T og Søren havde et flot naturdyk. Jeg havde hjemmefra købt et engangsundervandskamera, som kunne gå ned til ca. 10 meter. Jeg tog kameraet med og det fungerede fint selv på ca. 15-16 meter. Desværre var jeg en klovn, og lige pludselig var kameraet pist væk – træls. Vi dykkede dog videre langs flotte klippevægge og i 5-7 meter dybe kløfter.

Resten af aftenen blev tilbragt med at spise (imponerende hvad Bojonna kan have i tanken ...) og hygge i bedste mande-hørm.

Lørdag

Efter endnu en omgang dejlig morgenmad skulle de mere "professionelle" dykkere på vrags dyk på cirka 40-42 meter dybde – her måtte vi "amatørdykkere" stå af – os som kun var udstyret med en flaske. Derfor måtte vi "amatørdykkere" nøjes med et dyk på vejen tilbage mod Smögen. Endnu et naturdyk omkring en klippeø ved navn Tora. Dykket var ikke specielt godt, da der kun var en 4-6 meter sigt pga. en del alger. I stærk strøm og koldt vandt dykkede jeg og en af skawdykkerne rundt om en klippeø. For mit vedkommende var det lørdagens sidste dyk, idet jeg ikke var helt på toppen senere på dagen. Her tog jeg i stedet vejen fra kutteren over til det svenske fastland, hvor vi igen kunne få fast grund under fødderne og nyde det gode vejr. Her blev Søren udsat for voldtægtsforsøg – Ejner havde åbenbart meget hjemve. Voldtægtsforsøget blev fra Sørens side belønnet med et dejligt "klask" i røven, som var tydelig selv på 10 meters afstand.

Om aftenen lagde vi til i Smögen og menuen stod på grill-mad og vin/øl, hvilket smagte vidunderligt. Efter at have fået lagt bunden, tog jeg sammen med et par stykker en tur ud på opdagelse i det svenske natteliv. Med de svenske sprut-priser i baghovedet samt tanken om at jeg helst skulle komme hjem til Skagen dagen efter uden at kaste op hele dagen, blev det kun til et par Breezere til 65 skr./stk.

Nattesøvnen blev dog ikke hellere ikke noget at prale af denne nat, idet et par stykker snorker på samme niveau som en alfa-diesel for fulde omdrejninger.

Søndag

Efter endnu en omgang vidunderlig frisk morgenmad, hentet direkte fra en svensk bager, var vi klar til turens sidste dyk. Endnu et naturdyk nær Smögen med John, hvor vi kunne dykke langs en høj klippevæg samt forbi en kløfte. Et udmærket dyk.

Herefter gik det mod Danmark – vejret var begyndt at blive lidt dårligere, og det var blæst op. Maden havde det i hvert fald svært ved at blive på bordet. Maven begyndt at rumle og efter en kort tur under dækket, kunne jeg mærke at jeg hellere måtte tage et par tabletter. Med sneglefart nærmere vi os Skagen. Efter ankomsten fik vi tømt kutteren, og fik afregnet for turen. Herefter gik det i lidt hurtigere tempo mod Skive.

Alt i alt synes jeg, at det var en god tur. Jeg ville dog gerne have haft flere vragdyk i stedet for naturdyk. Samtidigt var vejret kanon, hvilket i hvert fald ikke gjorde turen dårligere.

Michael J