

# ***DEN LOKALE DYKKERSPRØJTE***

**SALLINGSUND SPORTSDYKKERKLUB**

**29. ÅRGANG NR. 3 - 2005**



# Den lokale dykkersprøjte

Medlemsblad for Sallingsund Sportsdykkerklub. Udkommer omkring:

**1. januar      1. maj      1. Oktober**

Sidste frist for indlevering af stof en måned før berammet udgivelse:

**1. december   1. april      1. September**

## Sallingsund Sportsdykkerklub

Sallingsund Sportsdykkerklub er stiftet i Roslev den 1. oktober 1974, og er registreret under Dansk Sportsdykker Forbund som klub nr. 33 i kreds 1. Alle klubbens medlemmer er medlem af Dansk Sportsdykker Forbund.

Bestyrelsen:	Formand:	Mick Hellegaard	Kontakt: Uddannelse
	Næstformand:	Nic A. Bitsch	Kontakt: Blad
	Kasserer:	Mitsie Kruse	Kontakt: Hegnet
	Sekretær:	Ejner Pedersen	Kontakt: Tur og Junior
	Bestyrelsesmedlem:	Kurt M. Christensen	Kontakt: Teknisk og UV

Suppleanter: 1. Gert Laursen      2. Søren Bidstrup

Revisorer: 1. Svend Åge Jakobsen      2. Per H. Veile

---

<b>Teknisk udvalg:</b>	Morten Bache Bo Hansen Gert Laursen	<b>Bladudvalg:</b>	Bo Thomassen Tommy Krogh Stof til bladet sendes til <a href="mailto:blad@sallingsundsportsdykkerklub.dk">blad@sallingsundsportsdykkerklub.dk</a>
------------------------	---	--------------------	---

<b>Hegnet udvalg:</b>	Erich Börner Søren Bidstrup	<b>Turudvalg:</b>	Ejner Pedersen Morten Bache Anna Sofie Freudendahl
-----------------------	--------------------------------	-------------------	--

<b>Junior:</b>	Svend Åge Høj Jan Opstrup	<b>UV-rugby:</b>	Henrik Hundahl
----------------	------------------------------	------------------	----------------

**Uddannelse:** Mick Hellegaard  
Finn Sørensen

**Trykning sponsoreret af Skov A/S**



## Bestyrelsesmøde den 30/05 2005

### Post:

Ungdomslejr med DSF.  
Afslag fra 2 annoncører ang. tegning af annonce.  
Reklame for ” [www.vandudsigten.dk](http://www.vandudsigten.dk) ”.  
Inbydelse til 40 års jubilæum i fugleforeningen på  
Resen skole, d. 24/9 -25/9 Vi deltager med ”Tanken”.

### Økonomi:

Intet nyt.

### Teknisk:

Vores nye GPS er blevet byttet på garantien, efter at  
den forleden gik i sort.  
Vi har modtaget nye højtryksslanger til  
klubautomaterne.  
Morten har lavet hylde til Triplex-filteret.  
Carsten har skaffet ny iltflaske til oxyboksen.  
Trækøje på lille gummibåd mangler stadig at blive lavet.  
Ekkolod til lille gummibåd er under opbygning.

### Tur:

Sveriges tur blev booket op på 2 timer.  
Norges tur og Elsegaard tur forløb fint med godt vejr og  
fin tilslutning.

### Hegnet:

Ejner har fået lavet skilt med ”Årets dykker”.  
Der er aftalt retningslinier for Hegnet udvalget om hvad  
Hegnet kassen skal betale.

### Blad:

Kom til tiden, og med billeder !

### Junior:

Mødte talstærkt op til Elsegaard turen.

### UV:

Ny sæson starter første onsdag i september.

### Uddannelse:

Diskussion om uddannelses forløbet af Cmas\*.

*Næste møde mandag d. 15/8-05 kl. 19.00. Nic tager kage med.*

## Bestyrelsesmøde den 15/8 2005

- Fraværende: Ejner

Post:

DIF: Der bør indhentes "Børneattester" på ALLE undervisere, der underviser børn under 15 år.

DSF: Div. Referater. / DYKKERKLUBBERNES DAG, vis klubbens "ansigt", tilmelding NU, ingen har tid!!  
Div. tilbud: Se opslagstavlen i klubben

Økonomi / Fond:

Der er stadig et enkelt medlem der mangler at betale kontingent!!!

Stormøde ang. Klubbens økonomi – fredag d. 11. november kl. 19.00 i klubben – se i bladet.

Teknisk:

Ekkolod til den lille båd, er færdiglavet.

Rejsekompressor, er repareret.

Reparation af håndtag på grå gummibåd, mangler!!

Er der nogen, der kan skaffe en ny skruestik, til værkstedet?

Tur:

Klub / uddannelses dykkertur til Skagen, med Oberon d. 10. og 11. september.

Dykkertur til Norge 30. og 1. – 2. oktober.

Alm. Dykning i weekenderne.

Hegnet:

Alt vel – Husk indkøb til ny sæson.

Blad:

Alt vel – Nyt blad udkommer ca. 1. oktober.

ALLE udvalg må meget gerne skrive til bladet!!

TAK – igen, til SKOV a/s, for trykning af klubblad.

Junior:

Intet nyt – Ny sæson under vejs

UV:

Ny sæson starter 7. september kl. 20.00

Uddannelse:

CMAS\*\* uddannelse starter d. 17. august.

Nic starter på CMAS - I\* kursus i august.

Skal vi starte CMAS\* kursus 2 gange om året?

Klubben har fået en del henvendelser herom.

CMAS\*\*\* kursus forventes i løbet af 2006. Kontakt Mick hvis du er interesseret.  
Speedbådskøre kort afholdes i september måned.

Eventuelt:

Udstilling (med tanken m.m.) på Resen Skole, d. 24. – 25. september.

*Næste møde: 10. oktober 2005 kl. 19.00*

## **Tillykke til nye sportsdykkere**

I løbet af foråret, har klubben uddannet et hold CMAS\* sportsdykkere.

Benny N. Laursen  
Carsten Svenningsen  
Frank Ditlevsen  
Lasse Weber  
Matin Svenningsen

Der ønskes tillykke med de nye beviser!

## **Dykkertur foråret 2006**

Vil du gerne have indflydelse på hvor næste forårs dykkertur skal gå hen? Har du nogle gode ideér, til en klubtur over 3-5 dage ( excl. Kr. Himmelfart), som kan vise os andet end ” Gudrun” og ”Seattle”. Hvis dette har din interesse, så mødes vi i klubben **16/11 kl. 19,00** til en lille snak inden UV. Medbring gerne artikler, beskrivelse, priser og sejltider på evt. færgefart, billeder eller andet der kan få netop din idé, til at blive vores rejsemål.

## **Buffet & Bowling**

Lørdag den 29.10.05 er der mulighed for at få ondt i både mave og balder når klubbens medlemmer dyster i Bowl' n' Fun – Skive.

Vi starter kl.18.00 med en lækker buffet, hvor det naturligvis gælder om at fortære mest muligt mad inden vi skal i gang med strabadserne på banerne.

Når vi så har fyldt vores maver med diverse gode sager, går vi videre til bowlingbanerne, hvor vi så kan vise vores kunnen fra kl. 20.00-22.00.

Prisen for hele herligheden er kun 100 kr.

Håber på god opbakning til arrangementet.

Vel mødt !

Hegnetudvalget

Tilmelding til Søren Bidstrup på tlf. 97560225 senest fredag den 21.10.05.

## **Elev Weekend dyk**

Som en del af CMAS \* kurset var planen den, at der indgik et weekend dyk.

Kl. 08.00, om natte lørdag den 16/4 2005 fandt jeg mig selv stående foran Sallingsundsportsdykkerklub, i færd med at pakke til weekendens strabadser, vejret var fint og humøret i top. Lasse og jeg havde nogle timer forinden været ude, og sikre overnatningsmuligheder, i form af en campingvogn.

Instruktørerne besluttede, at turen skulle gå til Oddesund (Grissetå odde). Da vi ankom til oddesund gik der lidt camping i den. !!, der skulle laves pumpeområde og soveplads.

For CMAS \* skal man igennem ca. 6 elev dyk, og aflægge en række "duelighedsprøver" ala frømandskorpset.

Den første prøve der skulle gennemføres var 100 m. svømning i åbent vand.

Endelig kom dagens 1. dyk, det var et 12 meter dyk, med en rimelig sigt. Vi gik langs kysten og fik en fornemmelse, af den strøm der kan forekomme i fjorden. Opgaven under dette dyk var aftagning af maske, ikke helt det samme som i svømmehallen, når vandet er 10 grader.

Vi var 5 elever på holdet, så ventetiden mellem, hver dyk blev lang, dog ikke så lang, som pumpetiden. Vi havde kompressor og generator med, men en lille fejlberedning (Mick) havde forbyttet en 2800 O/min motor med en 1400 O/min og derfor blev pumpe tiden ret lang.

Dagens 2. dyk var en 18 meters, her skulle prøven være genfinding af tabt automat, samt opstigning med makkers regulator. For mit vedkommende blev det lidt sjovere, da jeg ikke kunne følge en \*\*\* opstigningstempo, (Nic) svømmede væk med regulatoren!!!

Nu var dagens events egentlig overstået, men Lasse og jeg ville gerne prøve et natdyk. Det skulle bare lige blive mørkt. Tiden gik med at pumpe og hente batterier til vores dykker lamper, som vi havde fra Netto. Vores lamper blev meget hurtigt nedgjort, men det skulle vise sig, at være dem der holdt tætte ikke de selvbyggede. Nat dyk er specielt med dyrelivet, men det er det også når man ligger under broen på 18 m. og "toget" brager hen over broen, det sender lige nogle tanker gennem hovedet. Som aftenen skred frem og var alle kommet op af vandet, og så skulle der "evalueres" over en flaske Gajol.

Søndagens dyk blev i Odby ca. 20 min. sejlas i båd fra Oddesund, det blev lægtvandsdyk, dog en af de bedre dyk med ca. 10-12 m. sigt, der var et par stenbidere, som lagde vejen forbi, ellers var der nogle flotte store områder med søanemoner. På tilbage turen skulle Mick lige sejle forbi en stakkels fiskers net, hvilket resulterede i knust bøje.

Weekend turen endte med det sædvanlige vedligeholdelse, for os elever var det en herlig måde at møde andre dykker i klubben. Fra alle os elever, er der et stort tak til dem, der var med til at hjælpe os gennem uddannelsen.

F. Ditlevsen

## Elsegårde

Jeg havde set meget frem til turen til Elsegårde, for jeg havde aldrig været der, og sidste gang havde Eske og Rasmus gået og snakket om det uafbrudt en uge efter. Men nu kom dagen hvor vi skulle af sted, jeg fik pakket mit grej. I bilen blev der også opfrisket gamle minder fra turen og jeg lyttede ivrigt.

Et par timer efter var vi der. Elsegårde var ikke rigtig en by, mere en samling af huse ude på landet, og i midten af det hele lå der en hyggelig lille campingplads. Her blev vi modtaget af Svend Åge og John som allerede var kommet. Jeg fik at vide at campingpladsen slet ikke havde ændret sig, og det mindede heller ikke som en campingplads hvor der skete noget hele tiden, nej der langt mere en hygge og stemning, som når man sidder ved et varmt bål og hygger sig.

Jeg blev dog straks hevet af sted, for nu skulle vi SATME ud og gå en tur. Vi var knap nået ud af campingpladsen da vi så en velkendt bil, med en velkendt gummibåd. Og mon ikke det også var en velkendt familie. Jan rullede vinduet ned og råbte hej. Vi hoppede op i båden og fik et lift tilbage til Campingpladsen, men fortrød dog, da vi havde sat os i hovedet at vi skulle finde "Elsegårde DOWNTOWN".

5 min efter havde vi givet op, vi begav os tilbage. Hilste denne gang pænt på Jan og Anders. Efter en omgang pølse og spaghetti gik vi til ro.





Næste morgen startede tidligt, vi skulle nemlig ud og sejle. Vi hoppede lige et smut forbi kioken før vi pakkede taske og hoppede i billerne. Nu drønedes vi ned til stranden hvor der var et sted vi kunne sætte båden i vandet. Mens de gamle arbejdede med at få båden i vandet trak vi andre i våddragterne, og fik smidt en redningsvest i hovedet, bogstavelig talt. Da vi nærmede os vandet var vi frygtløse, og da vi rørte vandet var vi skrækslagne. DET VAR KOLDT. Vi sprang hurtigt op i båden, og John gav den gas. Vi fløj hen over vandet. Endelig var vi der. Og nu kom det værste, vi skulle ind igen. Endelig havde vi fået kæmpet os gennem vandet som virkelig var koldt!

Eske og jeg gav op og gik tilbage til campingpladsen, for vi havde desværre ikke gode nok våddragter. Men Rasmus og Anders havde fået udstyret sig med en god en og badede lystigt ude på vandet. Få minutter efter tog de gamle ud for at dykke. Og jeg vandrede hjemad med Eske.

Et par timer efter tog vi igen ned til stranden, hvor vi mødte de gamle som var på vej ind, og NØJ de havde fanget mange fisk. Det der alternative spyd duede åbenbart til noget. Nu var det vores tur, vi sprang på båden og blev sejlet ud. Jeg var den første der gik i. Ude på vandet var det meget koldere end længere inde, og det var slemt! Svend Åge råbte "Du skal bare svømme", og jeg svømmede som en sindssyg, men intet skete. 20 sek efter sad Eske og jeg i båden med klaprende tænder. Der gik ikke lang tid inden Anders kom storsmilende til overfladen med en fisk. "SE!", og der gik det op for mig hvor let det egentligt var at fange fisk, til trods for jeg aldrig kom på bunden, og aldrig fangede en fisk.

Den aften var der fælles hygge, mens børnene spillede fodbold, og Eske, Rasmus og jeg gik os en tur.

Næste morgen skulle vi ud og dykke igen, men denne gang prøvede Eske og jeg ikke. I stedet gik vi ned til stranden for vi mødte nogle spændende mennesker som vi tilbragte resten af dagen med. Vi kom hjem og igen var der blevet fanget fisk, denne gang var der stor grill aften, med godt mad.

Nu gik vi en tur til den anden campingplads, som var meget større. Vi fik strenge ordre på at være hjemme klokken 21:00 for der skulle vi hjem, vi var hjemme 22:00 og så tog vi hjem.

Tak for en god tur alle sammen.

Søren Kjelstrup

## Tak til de deltagende ved Elsegårde



Jeg vil gerne sige tak til dem der ville være med til at genoplive Elsegårde – turen.

I samme omgang vil jeg gøre opmærksom på at, at vi næste år tager af sted i Kr. himmelfarts dagene, nærmere oplysninger herom først i det nye år.

Jeg vil allerede nu opfordre folk til at sætte **X** i kalenderen, alle er velkommen.

Erich Börner

## **Dagbogsnotater fra dykkerturen til Flekkefjord i Norge, 5-8 maj 2005**

Flekkefjord 5/5. Nu skal vi da heldigvis snart spise. Efter en god dag, med 2 gode dyk, er vi snart grydeklare. Vi ankom til Kristiansand kl. 7.00 i morges , og efter ca. 2 timers kørsel var vi i Flekkefjord. Her startede dagen med det vigtigste - morgenmad. Vi har medbragt begge SSDK's gummibåde, for den lokale klubbåd kan ikke sejle, efter at den har været lejet ud til nogle sjællandske dykkere. Det dansk/Norske venskabsforhold har vist lidt under den sag. Vi blev dog godt modtaget, og klubhuset her er bare perfekt. Skyllerum og kompressor ligger 2m fra kajkanten. På 1. sal er klublokalerne, med køkken, køjerum med 6 køjer og stue/hyggerum fyldt med gamle dykkerblade, udsigt, slidt hjørnesofa samt nyvasket gulv. Nå - nu til sagen, her på disse kanter er D/S Gudrun jo det mest kendte dyk. Skibet og dets historie samt dykkeroplysninger ses i Sportsdykkeren nr. 2- 1996. Vi sejlede ca. 10-15 min. fra klubhuset, og var så fremme ved vraget, hvor vi hurtigt satte 2 hold i vandet. Da vi ( nitrox-holdet) fik lov til at komme til, gik vi hurtigt ned til dækket ved masten og havnede hurtigt på 27-28m. Her var fin sigt på ca. 15 - 20m og 7C i vandtemperatur. Der er meget at se på, så de 25 min. gik hurtigt. Vi var lykkelige for et godt dyk, så deko-stoppet virkede kort og generede ikke. Herefter sejlede vi hjem til klubben, og fik et par kopper kaffe samt 2 af Tina's kager. Altså ham Morten kan bare skaffe det gode brød. Efter kaffe og pumpning af flasker, tog vi af sted igen, til et naturdyk på max. 18m ved øen Hydra. Vi så mange fisk, taskekrabber og flot natur. Alt i alt en rigtig god dag, og vi var tilbage i klubhuset allerede kl. ca. halv syv. Jens serverede noget godt føde, og så kom der gang i alle løgnehistorierne. Efter sådan en dag føler man bare, " hold da kæft, hvor er det fedt at være dykker".

*Nic*

Flekkefjord 6/5. Bo Hansen stod op kl. 6,30 men sådan er det med de "små", tidlig i seng og tidlig op. Efter en solid gang morgenmad, tog vi ud til Gudrun og fik endnu et godt dyk. Her mente de 3 narrehatte, til lattergasdykkere at de skulle starte dagens dyk. Det var også fint nok, indtil vi måtte konstatere at de afgasser før dykket. Fuck, hvor er de langsomme til at få sig

pyntet med div. ringbind, ekstra dunke lattergas og automatstranguleringer. Efter alle havde dykket skulle vi heldigvis hjem igen for at spise og afgasse. Senere var det tid for et dyk på "Katedralen", som ligger næsten udenskærs. Her var høj søgang, så det tog sin tid at sejle der ud. Vi fandt stedet og fik første hold sat i vandet. "Katedralen" er en tunnel under et klippefremspring. Åbningen ligger på 15 meters dybde, og udmundingen ender på 30m, på den anden side af fremspringet. Der er masser af liv ved indgangen, og en stejl væg når vi kommer ud på den anden side. Her er der 100m ned til bunden af fjorden. Så gik den hjemad igen til aftensmad, og natdyk lige uden for klubhuset. En losseplads,....gab..... Så den obligatoriske Irish coffee og Boonekamp.

*Ejner.*

Flekkefjord 6/5 Da vi sejlede ind i havnekanalen, efter dykket på "Katedralen", skulle Bo selvfølgelig lige vise sig, og stillede sig op på pontonen i agterenden af den røde båd. Så sagde jeg (Kurt) til Morten, " det er nu", og han vidste godt hvad jeg mente. En hurtig en på gashåndtaget, og Bo fik overbalance. Han forsøgte alt hvad han kunne, at finde noget at gribe fat i, men det var forgæves. Han faldt bagover i kanalen, hvor han lå og lignede en oppustet Lolitta-dukke. Vi var jo nødt til at vende om, for at fiske ham op i båden igen, hvilket ikke var nemt da alle grinede helt ukontrolleret. Bo var ikke helt tilfreds med at hans grimme blå strikhue blev våd, og sagde at vi nu var eks. makkere.

*Kurt.*

## **Opsang fra Hegnet!**

Vi vil fra Hegnetudvalget gerne gøre opmærksom på at vi ikke er en bank for folk, hvor man kan låne penge rentefrit på ubestemt tid. Vi har ikke noget imod at folk skylder penge i kassen en uge, fordi man ikke har penge nok eller med. Men, vi forventer at hvis man skylder i kassen, "hvilket er OK" at man den efterfølgende uge betaler sin glæd.....!!!!

Vi ser gerne at alle der skylder i kassen for udlignet inden vi kommer rigtigt i gang igen.

Venlig hilsen fra Hegnet.





## Julehyggeaften for hele familien



Nu håber vi ikke, at I får røde knopper over allerede nu at læse/høre om Jul, men da det jo rent faktisk er sidste mulighed for at få budskabet frem gennem klubbladet – ja, så er vi nødt til det.

Så skriv i kalenderen, at **onsdag den 21. december** er al træning suspenderet. Kl. 20.00 starter vi med en lille dukkert og den obligatoriske konkurrence. Derefter går det mod klubhuset til gløgg og æbleskiver.

Hegnet opfordrer alle til at deltage – så tag familien med til en hyggelig aften. Både aktive og passive medlemmer er hjertelig velkomne.

Vel mødt !

Hegnetudvalget.



## **Juniordyk**

Juniordyk fortsætter i år ligesom det plejer. Hvis der er noget, du er i tvivl om så kontakt Jan eller Svend Åge.

Vi søger en ekstra medhjælper/hjælpetræner som vil hjælpe til efter nytår. Hvis det er noget for dig, så er du også mere end velkommen til at kontakte Jan eller Svend Åge.

Juniorudvalget

## **Sverige**

Vi har på redaktionen ikke modtaget noget materiale angående dette års veloverståede dykkertur til Sverige. Vi håber derfor at der er en af de deltagende, der har lyst til at skrive en beretning om turens oplevelser. Vi vil også meget gerne vise nogle billeder fra turen, så hvis DU ligger inde med sådan nogen, så modtager vi dem gerne på [blad@sallingsundsportsdykkerklub.dk](mailto:blad@sallingsundsportsdykkerklub.dk).

Bladudvalget